

Rundresa i Polen – Krakow – Warszawa – Trojmiasto**10/7 - 17/7 2019 8 dagar**

Polen har mycket att erbjuda. Vårt stora grannland i söder med nästan 40 miljoner invånare är landet med de stora städerna, de små byarna, de djupa skogarna och de mäktiga bergen. Polen har upplevt såväl storhetsdagar och fruktansvärda tider som andra världskriget. Denna resa innehåller fantastiska upplevelser och vi besöker flera intressanta platser bl.a. det vackra Krakow, landets kulturstad, med ett pulserande folkliiv, fylld av kultur och historik. Denna stad är huvudmålet på resan. Vi besöker även huvudstaden Warszawa med en härlig blandning av historia och storstadspuls, staden är Polens hjärta och ligger mitt i Europa. Vi åker även till koncentrationslägret Auschwitz där vi får se skakande dokument över förintelsen under andra världskriget. På hemresan kör vi utmed Östersjökusten, ett av Polens vackraste områden och besöker "Polens Riviera" med städerna Gdansk, Sopot och Gdynia. Polen är även ett av de billigaste länderna i Europa när det gäller shopping och här finns mycket att köpa.

Dag 1. Onsdag 10/7

Start från Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Lödöse, Ale mot Göteborg. Fortsätter genom Borås till Växjö där vi gör uppehåll för lunch, vidare till örlogsstaden Karlskrona. Ligger vi tidsmässigt bra till gör vi en liten rundtur i staden, innan vi åker ner till hamnen och Stena Lines färja "Vision" som avgår kl. 21.00 och tar oss till Polen. Ombord har vi fina dubbelhytter med dusch/wc (bäddarna på golvet). Strax före avgång äter vi en middagsbuffé i restaurangen, där det ingår öl, vin, juice, vatten. Sen finns det tid för shopping ombord i fartygets stora fina shop och att besöka baren för en svängom och något gott att dricka.

Dag 2. Torsdag 11/7

"Dzień dobry" (god morgon) god frukostbuffé innan vi rullar av färjan i Gdynia, och ser fram mot en trevlig dagsetapp ner till en av Europas vackraste städer – Krakow (lunch/kaffe på lämplig plats). Resan går genom den grönskande, vackra polska landsbygden, passerar Łódź och Czestochowa, där ligger klostret Jasna Góra dit miljontals pilgrimer från hela världen vallfärdar varje år för att se och tillbe den "Svarta Madonnan". Vi börjar nu skymta konturerna av Karpaterna som i söder bildar gräns mot Slovakien. Väl framme i Krakow startar vi med en 3-timmars rundtur med lokalguide. Vi ser kungliga slottet Wawel, "Gamla staden" med torget "Rynek Glowny", där den gotiska Mariakyrkan och "Tyghuset" är belägna och den judiska stadsdelen Kazimierz m.m. Därefter incheckning in på Hotel Ibis Krakow Centrum där vi bor 3 nätter. Middag på hotellet.

Lilla Edets Buss

Dag 3. Fredag 12/7

Efter frukosten väntar en intressant utflykt, först till orten Tyniec och det gamla Benediktinerklostret som grundades redan år 1044. Det har genom historien förstörts, plundrats, återuppbyggt och utvidgas i flera omgångar. Munkarna som bor och lever här fyller sina dagar med bön, meditation, arbete och tysta måltider. Dagen som börjar kl. 05.30 och slutar 20.30 följer en strikt tidsplan för de olika aktiviteterna. På klostret finns en liten butik som säljer sylt, kex, syltade grönsaker färska ostar, likör, vin m.m. och intäkterna bidrar till att finansiera klostrets verksamhet. Besöket startar med en 20-minuters orgelkonsert i kyrkan, sedan 1 timmes rundvandring i klostret. Avslutar med lunch i restaurangen med utsikt över floden Wisla, 1 glas vin ingår och om vi har tur får vi sällskap av någon munk under måltiden. Därefter gör vi ett gripande besök på koncentrationslägret Auschwitz, som ger obarmhärtiga men viktiga påminnelser om förintelsen för 73 år sedan. Hit deporterades över 1,3 miljoner människor under andra världskriget och de flesta kom aldrig härifrån. Besöket tar ca. 3 timmar med en guide som berättar och visar oss runt i de nästintill helt bevarade byggnaderna. I vissa rum finns rester av personliga tillhörigheter som kläder, skor, väskor, glasögon m.m. som bevis åt världen vad som har pågått här. Detta är ett skrämmande, lärorik och viktigt besök. Åter till hotellet för lite avkoppling före middagen

Dag 4. Lördag 13/7

Fri tid hela dagen. Staden anses vara landets vackraste och klarade sig bra undan andra världskrigets förstörelse så ni kan gå runt och njuta av en stad i sin ursprungliga prakt och här finns mycket att se och njuta av. Ett måste är att gå till "Gamla staden" och "Rynek Glowny", Europas största torg där det finns många affärer och gallerior. I "Tyghuset", Sukiennice, en fantastisk renässansbyggnad med anor från 1200-talet finns många små hantverksaffärer och blir ni hungriga kan ni luncha där under arkaderna. Ni kan även gå till salutorget Plac Nowy i judiska stadsdelen Kazimierz – världsberömd efter filmen Schindlers list, och äta en zapiekanka (en avlång pizzamacka) som är en Krakowklassiker. Glöm inte titta upp på slottet Wawel som utgör stadens kännemärke och ligger vackert på en kulle vid floden Wislan, Det finns olika "Freewalk" som ni kan gå med i om ni vill utforska staden lite mer, kostar inget och behöver inte bokas, gå bara till mötesplatsen och häng på (guiderna talar engelska). Reseledaren vet tider och var mötesplatserna till vandringarna: Gamla staden, Judiska kvarteret och Macabre (spökvandring) är. Vandringarna är gratis men oftast vill de ha en liten donation. Gå gärna in på <https://freewalkingtour.com> och titta. Som avslutning på besöket i Krakow äter vi på kvällen en typisk "Polsk middag" på vårt hotell.

Dag 5. Söndag 14/7

Vi säger adjö, "Do widzenia", till Krakow och reser från den gamla huvudstaden till den nuvarande, Warszawa, med ca. 2 miljoner invånare. Staden reste sig som en fågel Fenix ur askan efter andra världskrigets slut och står nu som en symbol för framtidstron i Europa. Vi startar besöket med en 3 timmars rundtur, färdas längs Kungsvägen och förbi kulturpalatset. Besöker Warszawas "Gamla stad" eller "Starego Miasto" som polackerna säger, kungliga slottet med Sigismundkolonnen samt Chopin-parken där man vid monumentet på söndagar kan lyssna till en pianokonsert med hans romantiska stycken. "Starego Miasto", stadens historiska centrum och huvudstadens hjärta, totalförstördes under kriget men polackerna byggde upp det igen enligt gamla bilder och ritningar. Detta gjordes så noggrant att denna stadsdel togs upp på UNESCO's lista över kulturarv – undantagsvis som den enda rekonstruktion i världen. Det är en härlig stadsdel med charmiga restauranger, uteserveringar, affärer och marknadsplats. Efter rundturen checkar vi in på Novotel Warszawa Centrum. Middag på hotellet.

Lilla Edets Buss

Dag 6. Måndag 15/7

Efter frukost är dagen fri för egna strövtåg, shopping eller museibesök. Vill ni inte gå så åker ni med lokaltrafiken som består av buss, spårvagn eller metro. Nedgångarna till metron skyltas med ett stort rött "M" och det finns en i närheten av hotellet. Samma biljett gäller för alla 3 färdmedel och kan köpas i vissa tidningskiosker, ZTM-stationer och i automater på tunnelbanestationerna. Enkel biljett, oavsett sträcka, kostar ca. 2.50 – 3 zloty. Även här finns "Freewalk" om ni vill se lite mer av staden och reseledaren har koll på några av vandringarna här också. Ett besök på den exklusiva paradgatan, Nowi Swiat, som leder ner till Gamla Stan bjuder på fin arkitektur och lockande skyltffönster om ni vill handla. En skön upplevelse är att gå till den underbara Lazienkiparken med orangerier och Vattenpalatset, där ni kan koppla av och njuta. På kvällen äter vi middag på vårt hotell.

Dag 7. Tisdag 16/7

Idag väntar nya upplevelser på oss när vi åker mot norr. Färdas genom den polska landsbygden upp till Polens Riviera och "trestadsområdet" (Trojmiasto) och besöker de tre sammanflätade städerna Gdansk – "Bärnstensstaden", Sopot – "Polens Visby" och Gdynia - landets yngsta stad. Ni får möjlighet att besöka den berömda saluhallen i Gdansk som är från 1800-talet och har 100 butiker i tre plan. Har ni ännu inte ätit en av Polens nationalrätter "pirog", små piroger med olika fyllningar av kött, ost och grönsaker så är det dags nu. Kl. 21.00 avgår Stena Line's färja "Spirit" till Karlskrona. Hytter av samma kategori som på utresan och vi äter en god middagsbuffé, inkl. öl, vin, juice, vatten, vid avgången. Sedan kan du ta ett dopp i bubbelpoolen, shoppa i fartygets butiker och roa dig i baren.

Dag 8. 17/7

Före ankomsten till Karlskrona äter vi Stena's goda frukostbuffé. Resan fortsätter sedan upp genom Sverige till våra respektive hemorter med diverse inköp och förhoppningsvis många glada och även tänkvärda minnen i bagaget.

Våra hotell på resan

Ibis Krakow Centrum



Adress: Władysława Syrokomli 2, 30-102
Kraków, Polen
Telefon: +48 12 299 33 00
<https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3710-ibis-krakow-centrum/index.shtml>

Novotel Warszawa Centrum



Adress: Marszałkowska 94, 00-510
Warszawa, Polen
Telefon: +48 22 596 00 00
<https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3383-novotel-warszawa-centrum/index.shtml>

Lilla Edets Buss

Välkomna att följa med på resan till Polen.

I priset ingår:

Buss och båtresor enl. program.
2 övernattningar på Stena Line
2 frukost på Stena Line
2 middagar på Stena Line inkl. öl/vin/juice/vatten.
5 övernattningar på hotell inkl. frukost och middag.
Entré och orgelkonsert på Benediktinska klostret i Tyniec
Lunch inkl. 1 glas vin på Benediktinska klostret i Tyniec
Entré och guidning på koncentrationslägret Auschwitz. +Whispers
Guidad rundtur i Krakow. + Whispers
Guidad rundtur i Warszawa.
Reseledare, betjäningavgifter.
Vägavgifter, vägsatser.
Lite överraskningar.

I priset ingår ej:

Middagsdryck dag 2, 3, 4, 5 och 6.

Pris per person i dubbelrum: Sek 8.895:-

Tillägg för enkelrum +enkelhytt: Sek 2.320:-

Anmälningsavgift:

Sek 1000: - per person vid anmälan som är bindande.
Insättes på nedanstående Bankgiro eller Swishnummer.
Resterande belopp (7.895:-) insättes senast 4 veckor innan avresa till samma BG eller Swish.

Bankgiro 741 – 6910 Taxi Lilla Edet

Swishnummer: 123 617 29 85

Märk med namn och Polen 2019

Anmälan till:

Lilla Edets Buss 0520-65 75 00 eller till
kontoret@taxilillaedet.se

Valuta på resan:

SEK och PLN (Zloty)

OBS! Glöm ej passet och EU-försäkringskortet